



Nieuwsbrief mei 2018

MENS IN WERKING

PRAKTIJK VOOR
INTEGRATIEVE
PSYCHOSOCIAAL THERAPIE
TRAINING EN COACHING



In deze nieuwsbrief

- [Column](#)
- [SPSO](#)
- [Transformatiespel](#)
- [Nieuw boek](#)
- [Volg ons op Facebook](#)

Column



Er gaat pas een nieuwe deur open als je de oude deur hebt dichtgedaan.

Deze klassieker heeft ons in de afgelopen weken geholpen bij het nemen van een besluit. We gaan afscheid nemen van de trainingen die we samen 18 jaar hebben gegeven bij de beroepsopleiding SPSO. Een winter met aanhoudende griep hielp ons bij dit besluit maar in de kern voelden we gewoon dat het klaar was. We doen daarmee een deur dicht naar een fase die belangrijk en enorm inspirerend voor ons is geweest. We voelen ons rijk en gezegend met de vele studenten die we in die jaren hebben leren kennen, vaak op een zeer persoonlijke en kwetsbare manier. Die ontmoetingen nemen we mee in ons hart.

'Gaan we dan met pensioen?' vragen sommigen zich af. Nee zeker niet! We gaan het wel een beetje rustiger aan doen. Voor Hans zitten de trainingen er op, ik ga nog een tijdje door met de derde/vierdejaars studenten in training en supervisie. Ook leertherapie blijven we beiden doen. Maar Hans wordt 65 en er zijn nieuwe deuren die lonken om open te aan.

Daarover kan ik alleen voor mezelf spreken.

Na onze laatste samen-train-dag, hadden we een weekje vrij en hebben alle gevoelens en herinneringen aan de afgelopen 18 jaar de revue laten passeren. En, zonder daar naar te zoeken, diende zich luid en duidelijk de richting aan waarin de nieuwe deur voor mij open gaat, namelijk die van de intuïtie en spiritualiteit. Daar wil ik me zielsgraag nog verder in ontwikkelen. In de eerste plaats voor mijzelf maar dat zal zeker zijn weerslag krijgen in mijn professionele ontwikkeling.

Deze nieuwe deur staat al een tijdje op een ruime kier. Een aantal leraren hebben mij tot nu toe in dit proces begeleid. Het wordt me steeds duidelijker dat mijn thema hierin BEVRIJDING is. Bevrijding van mijn intuïtie (Nienke Binkhorst en Janneke Leber), bevrijding van mijn denken en mijn geest (Een cursus in wonderen), bevrijding van mijn ademhaling en mijn hart (Odilia van Doorn), bevrijding van mijn stem (Lambert Mutsaers), en last but not least, de bevrijding van mijn innerlijke vrije kind (onze kleinkinderen).

Misschien nog belangrijker zijn alle studenten (en cliënten) die mij elke dag helpen om nog meer te vertrouwen op mijn intuïtie.

Ik ben heel benieuwd welk landschap zich gaat onvouwen als de deur verder opengaat. Ik verheug me hier op!

Cornélie Spijkerboer

SPSO

In 2000 begonnen we... nu, na 18 jaar en 32 groepen....stoppen we onze trainingen aan de opleiding. Althans het eerste en tweede jaar. Cornélie blijft de laatste jaars nog trainen en supervisie geven. We schreven dit alles al in de column. Betekent dit dat we stoppen bij de SPSO? Nee, we blijven actief betrokken bij de SPSO maar dan met vervolgopleiding, leertherapie, supervisie, e.d.
Kijk hieronder voor een mooie vorm van leertherapie.



Transformatiespel



In het weekend van 29 en 30 september 2018 organiseren we een sessie van het Transformatiespel. Op een speelse, lichtvoetige manier diep je een thema van jezelf uit. Dit spel is ontwikkeld in het spirituele centrum Findhorn in Schotland. We spelen het in groepsverband. Je kunt het indienen als leertherapie.

Voor meer informatie en mooie ervaringen van je voorgangers: [klik hier>>](#)

Nieuw boek

Er is een nieuw boek in werking! Na de zomer hopen we dit boek te kunnen presenteren. De titel en de cover zijn nog een verrassing. Wel kunnen we verklappen waar het over gaat: de ontmoeting tussen hulpverlener en cliënt. We houden jullie op de hoogte.



Volg ons op Facebook



Volg jij ons al op Facebook? Als je de hier naast staande foto aanklikt, kom je op onze pagina.

We zetten er vier keer per week iets inspirerends op.